



Beste mensen / geïnteresseerden

Welkom in deze nieuwsbrief van februari 2015.

Er is weer van alles te lezen:

- over de vrouwen en kinderen.
- over het gebouw
- over het naai-atelier
- een interessant boek

enzovoort.

Eind maart zal ons jaarverslag over 2014 klaar zijn. U kunt dat bij ons opvragen als u daar belangstelling voor hebt. De jaarverslagen van alle vorige jaren zijn te vinden op de website onder 'home'.

Op 16 december 2004 is de stichting Nahid opgericht. We zijn dus al ruim 10 jaar aan het werk voor vrouwen in Afghanistan. Op 26 maart 2006 konden we het huis openen. De afgelopen jaren hebben we 31 vrouwen kunnen helpen en hun 72 kinderen. Helaas moesten we in 2012 het besluit nemen om het huis te sluiten, maar gelukkig kunnen we met uw steun nog steeds de laatste 5 vrouwen en hun 18 kinderen financieel ondersteunen. De vrouwen zijn er heel blij mee.

In de afgelopen jaren heeft het bestuur enkele wijzigingen ondergaan. We hebben nu behoefte aan ondersteuning.

Hebt u tijd beschikbaar die u als vrijwilliger aan ons werk zou willen besteden, dan zouden wij erg graag een gesprek met u hebben om van weerskanten te bezien of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

U hoort in ieder geval over een half jaar weer van ons! En in de tussentijd kunt u ons altijd bereiken op [stichtingnahid@gmail.com](mailto:stichtingnahid@gmail.com)

---



## Hoe gaat het nu met de vrouwen.

Ter gelegenheid van het offerfeest hebben we de vrouwen een extraatje kunnen overmaken. Zij konden daarvan nieuwe winterkleden voor de kinderen kopen.

De afgelopen zomermaanden zijn vanwege de onrustige situatie i.v.m. de presidentsverkiezing de prijzen voor levensmiddelen erg gestegen. En toen de winter inviel kwam er nog een prijsstijging overheen. De vrouwen lieten ons weten dat ze erg blij waren met dat extra geld. En in december stuurden we aan alle vrouwen \$ 100 extra om hout te kunnen kopen, zodat ze warm de winter door kunnen komen.

Een van de vrouwen, Tahera, werd ziek en verloor daardoor haar baan. Met behulp van onze twee mannen heeft zij een karretje gekocht zodat haar zoon Farid na schooltijd wat fruit en groenten kan verkopen. Tot nu toe gaat dat goed: zij kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Shajan wilde haar kinderen naar een andere school laten gaan, omdat die dichterbij is. Daarbij hebben Shukor en Amir haar goed kunnen helpen. En het betekent dat de vrouwen heel veel vertrouwen hebben in Shukor en Amir.

Dit jaar hebben twee van de kinderen, namelijk Bahara, dochter van Farida en Masoed, zoon van Tahera, de middelbare school met succes afgerond. Ze hebben meegedaan aan de toelatingstoets voor de universiteit. Het resultaat is nog niet bekend. De andere kinderen zullen eind maart beginnen met het nieuwe schooljaar.

---

## Bedrijfsverzamelgebouw: stand van zaken

Wat betreft het binnenplein van het gebouw hebben Shukor en Amir het gedeelte bij het naaiatelier, rondom het bewakingsgebouw en de achterzijde netje afgewerkt. Het gedeelte achter de grote deur is volgens Shukor niet nodig, want daar ligt al wat grind op. Dat heeft



*Foto's afgemaakte plein en luifel*

700 dollar gekost en voor 300 dollar is een luifel aangebracht boven het looppad naar het keldertje van het bewakingsgebouw, zodat er geen regenwater en sneeuw naar de kelder kunnen lopen. Dit geld kregen we via een jaarlijkse donatie van een groep in Haarlem.

Daarnaast is inmiddels de gemeente Kabul begonnen met het innen van de gemeentelijke belastingen van de afgelopen vier jaar. Voor ons gebouw is het vast gesteld op een bedrag van 200 dollar.



*Foto's nog te bepleisteren gevels (2 van 4 gevels)*

De buitengevels moeten bepleisterd worden. Shukor heeft er vakmensen naar laten kijken en met huidige koers zullen we 5000 dollar nodig hebben om het te laten doen. We hopen daar in het voorjaar/zomer geld voor bij elkaar te hebben om dat te laten doen. Het is noodzakelijk voor het behoud van het gebouw.

---

## Het Naaiatelier

### Dat is van start gegaan !!

Dankzij de donatie van Vrouwen voor Vrede Ridderkerk konden we de werkruimte voor het naai-atelier afmaken en inrichten. En door een donatie van een particulier konden we de opstartkosten voor het naaiatelier bekostigen.

Er zijn nu drie vrouwen, die geen inkomen hadden, tegen betaling van \$ 100 per maand (geen vetpot, maar ze kunnen er van leven) aan de slag gegaan. Alle drie hebben een opleiding gehad in het vak. Eén van hen kan patroon tekenen en knippen. Met de producten die zij maken gaan de twee mannen 'de boer op' om op deze manier afzet te vinden. We kwamen in contact met deze vrouwen via de naaicursus van een buitenlandse hulporganisatie.

Na drie maanden bekijken we de resultaten en kunnen we beslissen of het naaiatelier bestaansmogelijkheden heeft en hoe het verder kan gaan.

Wij zijn heel benieuwd en wensen deze vrouwen veel succes.

---

## Interessant boek:

Khales Hosseini: En uit de bergen kwam de echo.

Uitg. De Bezige Bij

ISBN 9 789023 476603

Het derde boek van Hosseini is 'anders' dan zijn vorige boeken (De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen).

Dit boek begint in 1952. Het geeft weer hoe de situatie toen was, in de tijd van de koningen. In het moederloze en arme gezin zorgt de broer van 10 jaar voor zijn zusje van 3 jaar oud. Ze zijn onafscheidelijk.



Toch moeten hun wegen scheiden, als vader het meisje verkoopt aan een kinderloos echtpaar. Pari, het meisje heeft later geen enkele herinnering aan haar broer en haar vroegere leven, totdat ze na een bewogen leven in Parijs weer in contact komt met hem. Tussen de verhalen over Pari door, schetst Hosseini een beeld van het leven in Afghanistan in verschillende tijden tussen 1952 en 2010.

---

## Over de financiën

Het blijft moeilijk om aan voldoende middelen te komen om het gebouw af te maken. Van de extra inkomsten die we toch regelmatig krijgen konden we het naai-atelier inrichten en van een ander bedrag konden we het opstarten. Dat zijn altijd weer hoopvolle giften. Ook konden we van extra donaties het terrein om het gebouw heen fatsoeneren. Laat de winter nu maar zijn gang gaan.

Daarnaast zijn de vrouwen in Enschede altijd weer heel actief op markten. Ze verkopen daar de producten die onze vrouwen hebben gemaakt, maar ook zelfgemaakte dingen. Ook in het noorden van het land is nu een van onze donateurs actief op markten. Dat levert steeds weer zeer welkome opbrengsten op.

Omdat we niet altijd het adres hebben van een donateur, kunnen we deze persoon niet de Nieuwsbrief toesturen. Als u iemand weet die dit betreft, wilt u ons dan zijn/haar adres toesturen, zodat we dat manco kunnen goedmaken.

Over belastingvoordeel bij giften vond u in de vorige Nieuwsbrief al veel informatie. Desgewenst kunnen wij dat u alsnog opsturen.

---



The logo for NAHID, consisting of the word "NAHID" in a bold, sans-serif font. The "NA" is in white and "HID" is in black.

Stichting Vrouwenhuis Kabul [www.NAHID.nl](http://www.NAHID.nl)



Nieuwsbrief februari 2015



Whydonate is een app voor iOS en Android, het is de eerste donatie app in Nederland waar je heel gemakkelijk geld doneert aan een goed doel. Aangezien bijna iedereen tegenwoordig een smartphone heeft, is het daarom een zeer efficiënte methode om donaties te doen voor onze stichting!

Dus hoe werkt het? Download de app en zoek NAHID op via de zoekfunctie. Vervolgens kan je, ongeacht je locatie, een bedrag kiezen om te doneren. Nadat je je rekeningnummer hebt ingevuld, geef je toestemming om eenmalig het betreffende bedrag af te laten schrijven. Dit zal binnen een paar dagen gebeuren.

Mocht je nog twifelen, dan kun je alles nog even rustig doornemen op de website van Whydonate: [www.whydonate.nl](http://www.whydonate.nl) of op hun Facebook pagina kijken: [facebook.com/whydonate](https://facebook.com/whydonate).

We hopen hiermee een barrière weg te halen voor onze donateurs, wij zijn er in ieder geval erg enthousiast over. Natuurlijk vinden we het ook erg leuk als je dit voor ons kan promoten binnen je omgeving en via social media!

---

## Tot slot

In september sturen wij u weer bericht.

We hopen dat we dan veel positief nieuws kunnen geven.

Uiteraard zijn we altijd bereikbaar via [stichtingnahid@gmail.com](mailto:stichtingnahid@gmail.com).

Maar we hebben ook een facebookpagina:

[www.facebook.com/pages/Stichting-Nahid](https://www.facebook.com/pages/Stichting-Nahid)



Als u over email beschikt, maar deze Nieuwsbrief per post krijgt toegestuurd, is het ook mogelijk om de NB in het vervolg per email te ontvangen. Dat scheelt ons kosten en het is beter voor het milieu. Wilt u ons dat in dat geval even doorgeven via ons emailadres?