

Beste donateur,

Welkom in deze nieuwsbrief van september 2014. Er is weer van alles te lezen.

Over het gebouw, over de kinderen, over andere wetenswaardigheden, Afghanistan betreffende.

De onzekere uitkomst van de presidentsverkiezingen maken het er op het ogenblik niet beter op in Afghanistan. Er is nog steeds veel criminaliteit en straffeloosheid. Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd mee te gaan doen met een nieuwe trainingsmissie in Kunduz. Onder commando van Duitsland. Hopelijk zal er een beter resultaat zijn dan bij de vorige missie.

Maar er is ook mooi nieuws te melden: in de krant van woensdag 3 september stond een artikel over de politievrouw Jamila Bayaz (50), die districtschef van district 1 in Kabul is geworden. Ze heeft criminologie gestudeerd en werkte 30 jaar geleden (toen kon het nog) bij de recherche en later bij de douane. Ondanks alles gaat het leven van 'onze' vrouwen en kinderen gewoon door.

Veel plezier tijdens het lezen.

U hoort over een half jaar weer van ons! In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken op stichtingnahid@gmail.com

Bijvoorbeeld met vragen en opmerkingen over ons werk, over de Nieuwsbrief en over mogelijke onderwerpen waarin u bent geïnteresseerd.

Van sommige donateurs hebben we geen adresgegevens. Zij ontvangen daardoor helaas deze nieuwsbrief niet. Zodra we hun adresgegevens hebben, kunnen we dit manco herstellen.

Hoe gaat het nu met de vrouwen en kinderen?



Het gaat met de vrouwen nog steeds goed. Ze werken, kunnen in hun eigen onderhoud (behalve de huur van hun woonruimte, daarvoor sturen wij hun iedere maand een bedrag naar hen op) zorgen. Daarnaast naaien en breien de vrouwen met elkaar aan wat wij hier in Nederland verkopen. Ze komen regelmatig bij elkaar en ook alle kinderen zien elkaar regelmatig. En zonodig kunnen ze ten alle tijde een beroep doen op de twee mannen, Shukor en Amir...

[Lees verder...](#)

Bezoek aan een school.



Literatuurcollege Afghanistan- Bezoek Rijswijks Lyceum Nili en Humeira.

Op donderdag 12 juni bezochten Humeira en Nili het Rijswijks Lyceum op uitnodiging van Denise Roggeveen, docente Engels voor 4-Havo. Met haar klas zouden we een kleine literatuurcollege geven over het boek van Khaled Hosseini "The Kite Runner" en tevens ook meer informatie geven over stichting NAHID. Daarnaast was het voornaamste doel leerlingen bewust maken van het verleden én de huidige stand van zaken wat betreft gebeurtenissen wereldwijd door middel van literatuur...

[Lees verder...](#)

Dit is ook Afghanistan:

Een prachtige film over Wakhan in het noorden van Afghanistan. Mooi landschap en mooie mensen.

[Klik hier om de film te bekijken](#)

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk geeft iedere maand aan een andere stichting een bedrag van € 2000. Dit keer was onze stichting de gelukkige.

Het bedrag is bedoeld voor de inrichting van het naaiatelier. Dan kan het daadwerkelijk in bedrijf genomen worden.

Helaas was het niet mogelijk om het bedrag meteen over te maken naar Kabul, vanwege problemen met de Afghaanse banken. Na enkele vergeefse pogingen en na heel veel contact met onze bank en na veel onderzoek van onze bank bij de banken in Afghanistan hebben wij nu het geld kunnen sturen.



Shukor en Amir zijn direct aan de slag gegaan. Nu ligt de vloerbedekking, de stoelen en tafels zijn besteld en de verlichting is geregeld. De ramen en deuren worden voorzien van horren tegen de vliegen en muggen en de naaimachines worden gecontroleerd en klaar gemaakt voor gebruik. Naar verwachting is het naaiatelier eind september klaar voor gebruik.

[Bekijk het Krantenartikel](#)

Bedrijfsverzamelgebouw: stand van zaken

De begane grond is klaar, de eerste verdieping is wind- en water dichtgemaakt en het plafond daarvan is geïsoleerd en waterdicht gemaakt. De indeling van de eerste verdieping moet nog gebeuren, zo ook het pleisterwerk en verven. Dat kan worden gedaan wanneer we daar geld voor hebben. Ook de bouw van de tweede verdieping is vanwege financiële problemen voorlopige uitgesteld. Het gebouw is van buiten af nog niet gepleisterd en niet geveerd. De eerst prioriteit op dit moment is het in orde maken van de binnenplaats die bestraat moet worden en afwatering moet krijgen, om zo de moddervorming in het najaar en in de winter te voorkomen. Van 'De Vier Gebroeders' kregen we de jaarlijkse donatie. Die gaan we daarvoor gebruiken.

Sterke vrouwen, wie beschermt hen?

20, 21 en 22 mei 2014 vond de conferentie 'Strong women who protects them?' plaats.

Vanuit zes landen, Colombia, Guatemala, Mexico, Egypte, Palestina en Afghanistan waren twee mensenrechtenactivisten bij elkaar in Den Haag. Helaas konden de twee vrouwen uit Sudan geen visum krijgen, zij deden mee per telefoon en skype. Van iedere landengroep deden ook een of twee begeleiders mee aan de conferentie...

[Lees verder...](#)

Een interessant boek: Brieven aan mijn dochters

"Lieve Shuhra en Shaharзад, toen ik klein was kende ik de woorden oorlog, raket, gewonden, moord en verkrachting niet. Woorden die helaas alle Afghaanse kinderen tegenwoordig kennen."

Dit staat op de voorkant van het boek *Brieven aan mijn dochters*, geschreven door Fawzia Koofi.

Zij is politica en activiste voor vrouwenrechten en onderwijs, ook voor meisjes. En ze is vice voorzitter van het parlement.

Omdat haar moeder bij haar geboorte heel zwak was en zij als achtste kind een meisje was, liet men haar in de hete zon liggen. Maar door haar gebrul (een dag lang) kreeg haar moeder medelijden met haar. En zij dacht: "Als zij dit overleeft moet ze misschien toch blijven leven."

Zo begon het leven van een vrouw die arts wilde worden, maar haar vader achterna ging en politiek actief werd.

Over mooie belevenissen, maar ook over de grote problemen die het leven met zich mee bracht heeft zij in dit boek geschreven. Het beschrijft een periode van ongeveer dertig jaar van een familie uit het hoge noorden van Afghanistan. Een niet heel rijke, maar wel invloedrijke familie.

Een boek om in één adem uit te lezen.

Fauzia Koofi: Brieven aan mijn dochters

Uitg. Balans

ISBN 978 94 6003 329 2

Interview met Joke Florax

Interview met Joke Florax voor de Nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede, door *Janny Beekman*.

Een jaar lang was Joke Florax in Kabul, Afghanistan, om daar in een EUPOL (Europese politie) missie de politie te trainen op het gebied van gender en mensenrechten.

In de Nieuwsbrief van januari/februari was een artikel opgenomen over haar werk daar. Voor ons genoeg reden om eens neder kennis te maken met deze politievrouw in hart en nieren...

[Lees verder...](#)

Over de financiën.

De groep vrouwen in Enschede staan op allerlei (Paas, Kerst, vrij- etc) markten en organiseren etentjes ten bate van onze stichting.

Van enkele particuliere donateurs kregen we grote extra bedragen, zoals een 'verjaardagscadeautje van vrienden' of een 'onverwachte meevaller'.

De 'Vier Gebroeders' in Haarlem ondersteunden ons zoals ieder jaar weer met een fors bedrag. Dat geld wordt nu besteed aan het opknappen van het terrein om het gebouw heen, zodat het in de winter geen modderzooi meer zal zijn en het 't geheel een mooier aanzicht geeft.

Belastingvoordeel bij giften - vanaf nu een stuk gemakkelijker.

Tot dusver was het vrij ingewikkeld om belastingvoordeel te krijgen als je gedurende enkele jaren een goed doel, zoals Nahid, wilde ondersteunen met een gift. Zo moest je naar een notaris om een schenkingsovereenkomst te tekenen. Een heel gedoe, en bovendien een kostbare aangelegenheid.

[Lees verder...](#)

[Download de schenkingsovereenkomst](#)

Tot slot.

In februari sturen wij u weer bericht.

We hopen dat we dan veel positief nieuws kunnen geven.

Uiteraard zijn we altijd bereikbaar via stichtingnahid@gmail.com.

Maar we hebben ook een facebookpagina:

www.facebook.com/stichting-nahid

[like op facebook](#) | [stuur door naar een vriend](#)

Copyright © 2014 Stichting Nahid, All rights reserved.

MailChimp

Rekening nr. BIC: RABONL2U
IBAN: NL94RABO0102953872
t.n.v. stichting Nahid
KvK 02086471
www.nahid.nl

[afmelden](#) | [voorkeuren aanpassen](#)